

Afkondiging van de collectes door een diaken

1e collecte: Diaconie

2e collecte: Kerk

De collectes worden bij de uitgang gehouden

Rekeningnummer diaconie IJlst: NL 48 RABO 0326 1042 67

Rekeningnummer diaconie Oudega: NL 17 RABO 0359 5305 40

Rekeningnummer diaconie Gaastmeer: NL 95 RABO 0326 1223 70

Orgelspel: Lied 248: 1, 2, 3 en 4

1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U die 't licht en 't duister maakt.
2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard' nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.
4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd' en majesteit.

Zegen met gesproken Amen

Bij het verlaten van de kerk is er orgelspel



**Protestantse
Kerk**

**Liturgie
17 februari 2021**

**Mauritiuskerk
19.30 uur**

Aswoensdag 2021
'Wij gaan op naar Jeruzalem'
Lucas 18: 31-34



*Gezamenlijke dienst Protestantse Gemeenten Gaastmeer, Oudega
en IJlst*

Voorganger: ds. Dussie Hofstra, IJlst
Organist: Jan Willem Obbink, Sneek

N.a.v. de aangescherpte Corona maatregelen door het kabinet en het landelijk bestuur van de Protestantse Kerk heeft het kerkbestuur PG IJlst besloten dat er voorlopig geen samenzang tijdens de kerkdiensten zal zijn. De liederen, die we normaal samen zouden gaan zingen, worden vanavond door organist Jan Willem Obbink gespeeld. Ook zijn er enkele muziekfilmpjes.

Voor de dienst is er **orgelspel**

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Het licht van de Paaskaars wordt aangestoken

Stil gebed

Orgelspel: Psalm 25: 7

7. Gods verborgen omgang vinden zielen, waar zijn vrees in woont; 't Heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar Zijn vreeverbond getoond. d' Ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts, om op God te letten: Hij, die trouw is, zal mijn voet voeren uit der bozen netten.

Woord vooraf

Bemoediging en Groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw is in tijd en eeuwigheid

Allen: en die het werk van zijn handen niet loslaat

V: Genade en vrede in overvloed

Allen: Amen

Muziekfilmpje: 'Jesus bleibet meine Freude' gezongen door Voces8

Drempelgebed

Orgelspel: Gezang 177: 1 en 7

1. Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten: o liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.
7. Laat mij, o Heer, uw wondre wijsheid prijzen, dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen als sterkte roemen.

Bijbellezing: Lucas 18: 31-34

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: 'We zijn nu op weg naar Jeruzalem, en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan. Want hij zal worden uitgeleverd aan de heidenen en worden bespot en mishandeld en bespuwd. En nadat hij is gegeseld, zal hij worden gedood, maar op de derde dag zal hij opstaan.' De leerlingen begrepen er niets van. De betekenis van Jezus' woorden bleef voor hen verborgen, en ze konden maar niet bevatten wat hij had gezegd.

Muziekfilmpje: 'Come healing' gezongen door Leonard Cohen and the Webb sisters

Korte overdenking: 'Wij gaan op naar Jeruzalem'

Muziekfilmpje: 'Wat ik gewild heb' gezongen door Trijntje Oosterhuis

Gebed

Ontvangen van de askruisjes (Meditatief orgelspel)

Gebeden